

# Eens was ik een vreemd'ling

Het wachtwoord der hervormers

Tekst: Robert Murray McCheine

Melodie: Welsh Hymn Melody

Combinatie tekst/mel. + Arr.: Marco den Toom

S  
A

1. Eens was ik een vreemd'- ling voor God en mijn hart. Ik  
 2. Toen vlucht' ik tot Je- zus! Hij heeft mij ge- red; Hij  
 3. Nu ken ik die waar- heid, zo diep als ge- wis. Dat

T  
B

ken- de geen schuld en ge- voel- de geen smart. Ik  
 heeft mi- ZICHTEXEMPIAAR nis dan wet. Mijn  
 Chris- tus al- leen mijn ge- rech- tig- heid is. Nu

sopr. div.

vroeg niet: "Mijn zie- le door- ziet gij uw lot? Hoe  
 heil en ik mijn vreed' en mijn- mijn ven werd Hij. Ik  
 tart ik de dood, nu ver- ver- win ik het graf. Nu

sopr. unis.

(man.) + t/b

zult gij recht- vaar- dig ver- schij- nen voor God?"  
 neemt m'en mij- geen- loofd' en mijn- God sprak mij vrij.  
 af!

S - disc, A/T/B - mel. unis.

4. Nu reis ik getroost onder't heiligend kruis naar't

(orgel)

erfgoed boven in de heerlijkheid. Mijn Jezus geleid mij door

**ZICHTEXEMPLAAR**

d'aardse woestijn. "Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn.

© CON PASSIONE, Muziekuitgeverij (033 -25 38 911)